

# Fugl Phønix Trop

## 25 års Jubilæums-



# Fugl Phønix Trops historie



## *Fugl Phønix rejser sig af asken*

Fugl Phønix er sagnet om fuglen der på sine gamle dage lade siger selv brande i sin rede, for derefter at genopstå af asken som en ny og frisk fugl. Fugl Phønix er dermed symbolet på genopstandelsen. Fugl Phønix rejste sig af asken den 12. oktober 1985 på Højbjergvej 21 nær Sorø.

Troppen blev startet af Peter og Nete Fibiger, som begge var tidligere spejdere. Deres egne drenge var spejdere i DDS, men her manglede der den spejderånd og de spændende aktiviteter, som Peter kendte fra sin tid som gul spejder. Korpslejren "Blå sommer" i Haderslev i 1985 med meget lidt fokus på spejderaktiviteter blev dråben, der fik bægeret til at flyde over. Familien Fibiger tilbød den lokale DDS-gruppe at stille med tre ledere, hvis man ville ændre arbejde til rigtigt spejderarbejde. Det ønskede man ikke. Så måtte de starte noget selv, og det blev en ny trop under De Gule Spejdere i Danmark. Nu skulle spejderarbejdet i Sorø tilbage til rødderne: Ud og ligge i telt, sejle i segldugsbåd, gå i korte bukser, lave mad over bål og sove i bivuak om vinteren.

De første møder blev afholdt hjemme i familien Fibigers hus på Højbjergvej 21, hvor der deltog 5-10 spejdere til møderne. Allerede i slutningen af november 1985 fik man af kommunen midlertidigt lov til at benytte den plads på Apotekervej, hvor hytten ligger den dag i dag. Man fik lov til at opstille en skurvogn på spejdergrunden, der dengang lå isoleret uden Nordmarksvej som nabo. Det der larmede mest ud over spejderne på grunden, var naboen der var hønseriforeningen.

Skurvognene blev indviet på behørig vis den 3. marts 1986 med basser og pølser. Vejret til indvielsen var koldt og med sne, men man kunne bl.a. gå i ly for vind og vejr i Gruppestyrelsesformand Frede Møllegaards opstillede grisevogn.. Joe, fint skulle det være..

Til indvielsen fik man bl.a. et helt særligt horn fra Afrika af Erik Sennels. Hornet blev oprindeligt givet til den navnkundige spejderchef Jens Hvas under verdens første Jamborette i 1947, men han gav det senere videre til Erik Sennels, som var den første spejderchef i De Gule Spejdere i Danmark i 1984. Det flotte klenodie hænger naturligvis også den dag i dag og pryder i spejderhytten.

Med til indvielsen var også flere Sct. Georgsgildebrødre og det



gode forhold mellem Fugl Phønix og Sct. Georgsgilderne i Sorø holder i den grad stadig ved. Iblandt gildebrødrene var bl.a. Ib Christens. Han var så glad for at der nu igen var rigtige spejdere til i byen, så han blev medlem af gruppestyrelsen, og siden mangeårig kasserer i Fugl Phønix. Ib var altid en sikker mand til diverse arrangementer til hans død i slutningen af 1990'erne, hvor spejdere fra Fugl Phønix stod æresvagt.

Med i den første gruppestyrelse var også Merete Buchwald og Frede Møllegård samt Birger Christensen som hyttemester.

Der har dog været gule spejdere i Sorø før. Det var den navnkundige Svend Ranvig, som var tropsfører for Akademitroppen gennem 28 år, indtil det gamle gule spejderkorps blev nedlagt i 1973. Det var derfor en stor glæde, at Svend Ranvig kontaktede troppen med anerkendelse og moralsk opbakning til den nye gule spejdertrop. Ved flere lejligheder går vi i Svend Ranvigs fodspor. Et af vore foretrukne spejdersteder går netop til Svend Ranvigs gamle "Brommehytte" som omtales sener.

Den første spejderhytte var som nævnt en skurvogn, som var relativt simpelt indrettet, men det var Peter Fibigers motto at det var i skoven og i naturen at spejder skulle foregå – det der skete på grunden og i skurvognen var bare forberedelse til det egentlige spejderarbejde. Bl.a. derfor var der hverken indlagt vand eller el i hytten. På daværende tidspunkt havde man som sagt fjerkræklubben som nabo, hvor der blev hentet vand til møderne, som traditionsrigt har ligget om tirsdagen.

I Ringsted gik Peters tidligere spejderkammerat "Store Bjørn" Bjarne Jensen rundt og drev sit firma Glunz og Jensen efter de bedste spejderprincipper med udgangspunkt i patruljearbejdet. Som en helt særlig gestus til de nystartede Gule Spejdere i Danmark, donerede han de flotte emaljekorpsmærker som alle troppe i de gule spejdere bærer den dag i dag. Store Bjørn var én gang spejder, altid spejder og blev troppens første æresmedlem.

Peter tog sig fra starten af spejderne, mens Nete styrede ulvene. Som flokassistent for ulvene kom Hans Madsen og senere Jan Røpke Olsen, Peter Nielsen og Preben Bjeragger til. Troppen udviklede sig støt i de første år og man fik hurtigt 2 ulvebender og en spejderpatrulje. Allerede i 1986 vandt ulvene rub og stub ved det årlige Sct. Georgsløb og kvaliteten i spejderarbejdet blev dermed bevist til fulde. Fugl Phønix havde i sandhed rejst sig af ilden.

Troppen tog på mange ture og havde de første mange år nærmest sin egen skov i St. Bøgeskov ved Gyrstinge. Her er der blevet afholdt utallige lejre mellem de høje flotte bøgestammer på kildepladsen.

Vand blev hentet ved kilden og vandet smager af jern/okker, som mange sikkert vil huske. Én historie fra en lejre er den

om en mor der først måtte køre hjem efter bestik til sin spejder, så efter en kop og sidste gang efter en pude...Jo, det var en rigtig mor.. (Der nævnes ikke navne...)



Det blev til to 1. præmier ved en mini-løb i søndags, da tre ulve-bander fra De Gule Spejdere i Sorø deltog sammen med 13 andre «fremmede» bander. Resultatet blev fejret ved et stort fællesmåltid i spejderhytten på Apote kærvej i aften. Foto: Peter Frederiksen.

## Ulvene fra Sorø som de glubske præmieslugere



St. Bøgeskov benyttes stadig af troppen, men desværre ikke så meget, da der nu er skrappe krav til hvad man må og ikke må. Er herlig spejderskov er det nu stadig, med en stor mangfoldighed af muligheder for aktiviteter til lands og til vands.

I 1987 var Fugl Phønix med Peter Fibiger i spidsen primusmotor for den første Korpslejr i korpsets historie. Det blev afholdt i St. Bøgeskov fra den 22.-29. juli 1987. Med på lejren var også 11 spejdere fra Troop 70 fra West Virginia, USA, som inden lejren var indlogeret privat hos spejderne. Da man skulle installere de amerikanske spejdere i lejren, løb man dog ind i et lille problem. De 11 spejdere fra staterne var sandelig ikke vand til at sove på et liggeunderlag direkte på jorden som vi gør i Danmark. Forklaringen var at i West Virginia er der alskens giftige kryb som slanger o.l., så her lå man i feltsenge. Huhejvildedyr måtte

man få fat i feltsenge, så også de amerikanske spejdere kunne få en ordentlig nattesøvn, selv om risikoen for at møde en giftig slange i St. Bøgeskov vist er mindre end at møde julemanden... Havregrød havde de heller ikke smagt før, men det gled da ned og det er jo en god start på dagen. Det blev en herlig lejr omkranset af bøgeskov og Gyrstinge sø, og til det store lejrball var der bl.a. taler og spejdersange både på engelsk og dansk. Hofretten var helstegt pattegris den sidste aften, som blev nydt i fulde drag. Pattegrisen blev drejet rundt af en særlig anordning der krævede strøm. Dette klaredes let med en stor generator der var placeret langt ude i skoven.. Der var i øvrigt ingen toiletter, men gravede latriner – det var nok ikke gået i dag.



### **Særlige lejre, ture og traditioner**

Sommerlejre har der naturligvis været mange af, og nævnes skal bl.a. de mange sommerlejre i St. Bøgeskov, der som tidligere nævnt nærmest var troppens egen skov.

Den første udlandssommerlejr gik til Simlongsdalen i Sydsverige i 1989. Her blev der gået hike og bygget lejrplads i skøn sydsvensk natur med masser af skove. Patruljeleder Anders var dog så uheldig at hugge sig i foden, så spejderne måtte bære ham rundt på en bære lavet af rafter. Ellers huskes turen for den ulveunge der stod op før en hvis herre fik sko på for at hugge brænde, hvorefter han med bestemt mine af lederne fik af vide at det var *for* tidligt at hugge brænde på en sommerlejr..

En af de helt store sommerlejre for spejderne var Laplandsturen i 2005. Turen gik til det nordligste Lapland ved Riksgrænsen/Abisko og havde deltagelse af spejderne samt flere ledere og roverne. Det blev en fantastisk tur, hvor man fik vandret blandt flotte fjelde og alle fik nydt den vilde natur – på trods af ømme skuldre fra



rygsækkens vægt. Turen var arrangeret af Roverne og undervejs fik spejderne kreeret en sang om de 3 rovere:

What shall we do with the lazy Buggi?, What shall we do with the bossy Kenneth?, What shall we do with the brainy Jacob? Early in the morning...

Der var fremragende vejr under hele turen – 2 skyer blev det vist til og meget få myg, og det fik de garvede rovere til at mumle i skægget at ”de har da vist ikke rigtigt prøvet at være på fjeldet, når de hverken har set regn eller myg én masse”..

Det blev en tur som forhåbentlig gentages med andre kommende spejdere, og som derved har noget helt særligt at se frem til.



Ellers er det blevet til mange sommerlejre i det sjællandske sommerland. Alt fra Agersø og Tystrup Bavelses søerne til Grib Skov og



Skjoldnæsholmskovene er besøgt. En kanotur ned af Susåen er det også blevet til og ligeledes en sommerlejr på Møn.

Sommerlejren i Jubilæumsåret gik igen til Sverige og småland. Her roede spejderne først kano på Bolmen sø, hvorefter de mødes med ulve og stifindere, for at holde resten af sommerlejren på Floboda spejdergrund. Lejren huskes nok for de gode badeture, men også de ekstremt mange knot der kom ind over i alt i utrolige mængder..

En særlig lejr for spejderne er vinterhiken. I starten var det ofte i St. bøgeskov eller Lille bøgeskov hvor man blev kørt til, men senere er det blevet til mange nye steder, hvor man har gået til. Her bliver der bygget bivuaak, hygget i kulden og flere gange er der lavet lammesteg i umo – en form for



nedgravet bålovn. Mange spejdere har sikkert frosset på disse ture, men der har altid været god opbakning til vinterhiken, og det er med sikkerhed også en tur de fleste husker for den gode og særlige stemning i vinterskoven. I 2009 gik vinterhiken til Sverige og Peter og Nete Fibigers hytte i Skåne. Det blev en herlig tur hvor bivuakerne blev lavet af birketræer, som blev fældet til anledningen – der var rigeligt af dem.

I 2010 blev vinterhiken helt særligt afholdt ved Brorfelde stjerneobservatorium. Det var vinteren hvor der virkelig kom sne – så meget at der blev bygget snehuler til at sove i. Desværre var der overskyet, så man fik kun set de store stjernekikkerter, men

ikke set nogen stjerner gennem dem.



Sct. Georgsdag har haft sit særlige arrangement gennem hele troppens levetid. Det blev hurtigt til det "hemmelige" sted ved sengestenen i en Nordskoven et stykke fra hytten, hvor det også afholdes den dag i dag. Der vandres et par kilometer gennem skoven og derefter aflægges løftet og Sct. Georgsbudskabet læses op. Så er der kage og spejderaktiviteter i forårskoven.

Et andet kendt spejdersted der har været brugt til mange ture er den sagnomspundne Bromme hytte. Hytten ligger flot på en bakketop i skoven og er yderst primitiv med gammeldags brændeovn i køkkenet – et herligt og traditionsrigt sted, som der desværre ikke er mange andre end os der benytter sig af.

En lidt alternativ tur var spejdernes tur til Hotel Storeklint på Møn. Hotellet var nedlagt, men en rover Kenneth boede der til leje og spejderne kunne så få hver deres værelse hvis de ville. Om aftenen var der o-løb rundt på hotellet og mon ikke nogen så den hvide dame gå igen flere gange i kælderens..

Troppen har deltaget i utallige turneringer. Den første sølvplade til Fugl Phønix blev erhvervet af Gul bande på ulvetræffet i Søndersø i 1987 og herudover skal blot nævnes at man har vundet LPT for spejdere, Sct. Georgsløbet for spejdere da det bar det navn og senere da det kom til at hedde Mohrondo løbet, miniløbet for ulve flere gange (senest i 2009, hvor man vandt både turn out og selve løbet), ulveturneringen og Elefantløbet for rovere m.m. Herudover har roverne et kompleks på korpsets roverturneringen, hvor de har et hav af 2. pladser. Det forlyder at 1. pladsen glippede et år, blot fordi man skulle lave præcisionsfældning, som endte med at træet faldt 180 grader forkert... Spejderne blev i 2006 nr. 2 på LPT – bare under 10 point fra at vinde sværdet for bedste patrulje.

Vandrefalken er troppens lille vandreudvalg, hvor man kan erhverve sig særlige vandremærker. Der er gennem tiderne blevet vandret adskillige ture som f.eks. Hedelands march, Møn marchen m.fl. vandreturene plejer at være hyggelige ture, hvor den fysiske formåen udvikles og hvor de deltagende får masser af frisk luft. Det var særligt Tonie og Jørgen der stod for det, men da de trappede ned er det gået lidt i sig selv. Sådan har de forskellige aktiviteter deres tid, alt efter hvad de aktive ledere særligt interesserer sig for.

Fugl Phønix har gennem alle årene lavet arrangementer med vore gule nabo spejdertropper. Tidligere med "Loke", "Thors Følgesvende" og "Rolf Krake". I 1998 arrangerede vi sammen med "Loke" og "Skjoldungerne" det første "Bjergløb", som nu er en årlig tilbagevendende begivenhed for hele troppen. Løbet er en lejr hvor de 3 tropper får udbygget deres sammenhold gennem mangeartede spejderaktiviteter. På bjergløbet bærer alle det samme tørklæde.



*Bjergløb tørklæde*

Brandstationen i Sorø, har også haft besøg af talrige spejdere fra Fugl Phønix. Det vækker jo altid glæde hos en lille ulv at se olie med ild i, blive slukket med et tæppe.

Tænkedag har man altid fejret på forskellig vis. Man har både været sammen med andre tropper fra Sorø og alene. Her laves der spejderopgaver og fortælles om spejdere i andre lande. Traditionen tro samler man denne dag ind til tænkedagsfonden med 2,00 kr. pr. år man har været spejder. Til tænkedag hører man blandt hvad pengene skal bruges til.



For at tjene penge har der i mange år været flere traditioner for tiltag. Det første tiltag var den herlige flødebollekaster-maskine som var produceret af Peter Fibiger. Man skulle med en bold kaste og ramme en plade, hvorefter en flødebolle kom flyvende i en bue mod den der kastede bolden. Så gjaldt det bare om at gribe. Den blev benyttet til gildemarkedet i byen, hvor den gav et godt afkast til tropskassen.

I nyere tid er der blevet tradition for at deltage ved kræmmermarkedet på Kongskilde Friluftsgård, hvor man primært lejer kanoer ud. Herudover har utallige ulveunger samt forældre og ledere solgt "Lillebrorlodder" via børnefonden. Det er vist også noget de implicerede aldrig glemmer, da det er et stort logistisk arbejde at få ulvene til at løbe byen tynd med lodder...Men hvilken voksen person ville ikke godt købe et lod af en ulveunge der står i sin spejderuniform og smiler? I 2010 blev der sat rekord med en indtægt på hele 18.608,75 kr. Flot arbejde af alle Som en slags præmie til alle de mange ulve der har solgt lodder, har der i mange år været arrangeret en tur til Tivoli for nogen af pengene, og som nyt i 2010 går turen til Sommerland Sjælland.

Troppen har også en stand på Barda Rollespilstræf på Parnasgrunden. Her sælges laks stegt på planke ved bål og andet godt, til de sultne middelalderfolk. En hyggelig weekend, hvor der ofte er solgt ud inden arrangementet er slut. I jubilæums året blev det til en indtægt på intet mindre end 18.700 kr.



*Ulve med deres nye rådsklippe - 2010*

på det årlige Kongskilde marked, men herudover nævnes ikke mere.

Ulvene har deres egne særlige traditioner. De holder deres fuldmånemøder, og så er der dåben, hvor de nye ulve får deres ulve navn, når de kan få deres ømfods stof, og det foregår på den hemmelige plads, med tilhørende ritualer. Derudover er der også oprykningen til Stifinder, hvor Ulvene bryder ud af Ulveflokken og kommer over i

Osage  
stifinderstammen.

Stifindere holder også en dåb for de nye stifindere.

Denne dåb foregår



*Stifindere klar til stifinderturering 2009*

Spejdere har selvfølgelig også hemmelige ritualer – men de er jo ikke hemmelige mere hvis de står her!

For at blive rover skal man gennemføre det helt særlige roverløb. Det afholdes på den årlige roverlejr i august. Flere har måtte bruge mange timer på at komme gennem det meget krævende natløb..

På baggrund af hele den foregående historie om Fugl Phønix Trop er den røde tråd med spejderarbejdet i Fugl Phønix følgende:



”Det er gruppens hovedmål at de enkelte medlemmer når frem til spejderpatruljen (13-18 år), hvor de er ledet af to ældre spejdere.

Gruppen går ind for personlige praktiske færdigheder, holdpræstationer og socialt samvær, der har relation til det egentlige spejderarbejde.

Herved opnås en personlig frihed hos den enkelte, baseret på selvstændighed, tolerance og lederevner. Ting som vægtes højt, og som også senere i livet vil være af stor betydning for den enkelte.

Vi værdsætter det friluftsprægede spejderliv, hvor vi kommer ud i naturen.”

## ***Hytten***



I starten var der som tidligere nævnt en skurvogn som spejderhytte. Lyset var i mange år fra enten petromaxlamper eller senere med strøm trukket fra naboen. Det kan være en kunst at få en petromaxlampe til at lyse, hvad mange ledere har måttet sande 5 min før spejdermødes start. Varmen kom fra gasfyr, men der var altid bedst varme, når mødet var slut.

Den første skurvogn er for længst skiftet ud (den står nu hjemme hos Tonie), men flere midlertidige har været opstillet, indtil vi fik den fine hytte der er troppens i dag. I midten af 1990'erne fik man bl.a. fat i en der var så dårlig, at vognmanden ved afleveringen sagde ”jeg tager den sgu ikke med igen”. Det blev hurtigt til at den blev hugget op og brændt af i et gigantisk bål.

Den nuværende hytte er bygget op af skurvogne fra Storebæltforbindelsens tilblivelse. De er blevet sat sammen og beklædt med spær og tagplader samt udbygget med yderligere en skurvogn og et

halvtag der er meget brugt. I 2006 var troppen så heldig at modtage 80.000 kr fra Glunz og Jensen fonden samt 12.000 kr. fra Sct. Georgsgilderne til at installere vand og el. En utrolig flot gave, som for Glunz og Jensens vedkommende blev overrakt af ”Store Bjørn” alias Bjarne Jensens datter Susanne Jensen. Ved overrækkelsen blev der som tak givet det eneste rigtige til Susanne Jensen – den spejderlov lavet af Peter Fibiger som Susannes far Bjarne Jensen holdt i hånden, da han blev æresmedlem ved troppens 1 års fødselsdag. Troppen har sandelig meget at takke familien Jensen for.



I 2006 fik Fugl Phønix også en 20 årig lejekontrakt, så der nu er ro om hytten og grundens fremtid. I 2008 blev der sat en stifinderhytte op, og der ligeledes planer for en egentlig roverhytte.

I slutningen af 2009 fik troppen at vide at deres nye nabo ville blive et supermarked, og man ville gerne bruge noget af troppens grund til P-pladser. Først blev man selvfølgelig godt og grundig træt af det, men det medførte at der blev jævnet jord ud, man fik lavet en ny meget flot bålplads, lavet plads til 4 lejrpladser og egen P plads. Nogen gange skal det være skidt, før det kan blive godt – og Fugl Phønix har nu en rigtig flot spejdergrund med brugbar hytte.





Primusmotor for det flotte arbejde med hytterne gennem mange år har primært været Preben Bjeragger, der efter konens udtalelse ”nærmest har haft sit andet liv derude på spejdergrunden med hytterne”.

### **Roverklanen**

Roverklanen blev startet af Tonie Bjørneskov i 2004. Klanen bærer navnet Ravnene. I deres infomateriale står der:

**Ravnene:** Roverne hos Fugl Phønix er ravne, som Odins to hjælpere (Hugin = erindring) og (Munin = tanke). Som de hjalp Odin vil vi støtte op om og hjælpe ”Fugl Phønix” så godt vi kan. Odin selv ofrede sit ene øje for at blive alvidende og vikingerne, som troede på ham, var nysgerrige, handlekraftige og meget alsidige i deres virke. Disse ting vil vi lade os inspirere af. Vi dygtiggør os i forskellige færdigheder, tager hensyn til naturen i det daglige og når vi er på lejre. Kammeratskab og samarbejde vægtes højt og vi har en rar og venlig omgangstone.

Derudover er det også klanens mål at man som ældre spejder/rover kan få lov til også at lege spejder en gang i mellem, og ikke bare skal se til og planlægge. Roverne har deres egen lejr i august måned, hvor nye medlemmer optages, hvis de kommer igennem det særlige optagelsesritual. Herudover deltager roverne også i vinterhiken og der planlægges ofte aktiviteter til sommerlejren.

### **Tropsbladet**

Troppens medlemsblad bar oprindeligt navnet Spejderbladet, men blev ved en konkurrence i 1996 lavet om til Budstikken. Bladet har dog stadig det samme oplæg som de første blade, med en tropsførers tanker og de enkelte grenes beretninger samt godt med annoncer til at finansiere bladet. Et blad er godt til at samle folk og holde dem ajour, men det skal naturligvis laves. Der har været mange redaktører, men generelt har det været tropsførerne der også stod for dette hverv.



### **Hjemmesiden**

Troppens hjemmeside er startet op af Peter Nielsen, og siden udbygget af Preben. Den flotte hjemmeside rummer alt fra hvordan man melder sig ind, til billeder fra de sidste ture med meget mere. Adressen er [www.fuglphoenix.dk](http://www.fuglphoenix.dk)



### ***Lidt skør statistik...***

Der har i Fugl Phønix Trops levetid været vel ca. 250 spejdere indmeldt. Med deres forældre har der altså været omtrent 5-600 mennesker involveret i Fugl Phønix – inkl. forældre der bare har kørt deres små podere til grunden..

Der er ca. holdt 30 møder om året, hvilket på 24 år giver 720 møder af 2 timer, hvilket betyder at der er holdt spejdermøder i 1440 timer eller 2 måneder sammenlagt. Et ulvemøde er kun på 1,5 time, så der er vi nok nede på 1000 timer.

Med 25 sommerlejre og diverse andre lejre af sammenlagt ca. 2 ugers varighed om året, er der sammenlagt brugt ca. 3600 timer på spejder i Fugl Phønix. Og så kommer der alt det løse oveni, så vi runder nok mindst de 4000 timer i hvert fald... Kunne man så gange ud med det antal spejdere der har deltaget i de 4000 timer, kommer man jo op på astronomiske tal.

Og sådan kan man jo blive ved, men summa summarum så er der brugt en ganske stor mængde timer for ganske mange mennesker, med noget der startede fordi 2 børn var på en sommerlejr med DDS i Sønderjylland som ikke gik så godt. Det kan man jo så selv filosofere videre over...

### ***Tropsførere og andre "kendiser" i troppen***

Der har været indtil flere tropsførere gennem tiderne. I starten var det som sagt Peter Fibiger. Da han droslede ned på sine aktiviteter i starten af 1990'erne blev han midlertidigt overtaget af Preben Bjeragger og senere af Inge Andreasen samt Anni Lungkvist. I 1992 var man nede på samlet 8-9 spejdere og der var hård kamp om børnene i byen, men ved fælles hjælp fik man troppen fint igennem den svære periode. Inge og Anni blev i 1995 afløst af Jan Eriksen, som forlod troppen i slutningen af 1990'erne for at starte Skjoldungerne op i Ringsted. Herefter kom Preben Bjeragger til igen og har været der indtil nu. Som spejderleder har der udover Peter Fibiger været Kenneth Jensen, Jan Eriksen, Peter Nielsen, Jørgen Gornitzka samt Tonie Bjørnskov. Af ulveledere og stifinderledere har der selvfølgelig også været adskillige.

Et par enkelte spejdere fra 1980'erne er stadig med. Det er ud over tropsfører Preben, Peter Nielsen, Jacob Møllegård, Rasmus Buchwald og Kenneth Jensen. Herudover er Nete Fibiger æresmedlem, og troppen er rigtig glade for at bevare forbindelsen til familien Fibiger.

Gruppestyrelsen har ligeledes været besat af adskillige rigtig gode og arbejdsomme folk, der har fået det hele til at køre rundt. Uden en stor forældreopbakning går det bare ikke. Hytterne er i stor grad blevet bygget på baggrund af den tidligere formand Claus Jensen.

### ***Peter og Nete Fibiger***

Peter Fibiger var, sammen med sin kone Nete, ophavsmanden til det hele, men Peter døde desværre alt for tidligt i 2002. Til begravelsen i Gyrstinge, stod troppen naturligvis æresvagt i kirken.

Selvom Peter droslede ned med spejderarbejdet i slutningen af 90'erne vedblev han med at være spejder - spejder er ikke bare noget man går til hver tirsdag aften. Peter havde været spejder fra barnsben af og var en mand med visioner,



initiativ og gåpåmod. Ved opstarten af Fugl Phønix brugte familien Fibiger al sin tid på spejder. Ud over møderne skulle der laves standere, dagbøger, spejderblad, holdes forældremøder og arrangeres lejre med meget mere. En rigtig pionertid, udført med stor grundighed og engagement, som kun rigtig ildsjæle der brænder for det de laver, kan gøre det. Herudover havde Peter en særlig evne til at lave flotte håndværksmæssige klenodier, som f.eks. hans indrammede spejderlov og løfte, udført i læder og snoede grene fra skoven.

Peter var også den rigtige spejder der altid kom i korte bukser, spejderhat og ulastelig spejderlig klædt, og havde sine klare holdninger til hvad spejder var for en størrelse. Spejderliv for Peter var som jeg ser det udeliv, sammenhold, patruljesystemet og en fornemmelse for alt hvad der rør sig i naturen – som formuleret af Baden Powell. I familien Fibigers hus på Højbjergvej var der fri udsigt til Lille Bøgeskov, og det har nok givet inspiration til mange spejderaktiviteter. Det første han så på når hans spejdere havde været på turnering var dog altid, hvor godt det var gået i Turn out, som jo står for opførsel, sammenhold og spejderlig optræden. Sammenhold og godt humør var for ham en meget væsentlig ingrediens i alt spejderarbejde. Med hensyn til sammenhold vil det uden tvivl have glædet ham meget, at 4 af de spejdere der var i Ørnepatruljen i slutningen af 1980'erne stadig mødes flere gange om året og tager på vildmarks, fiske og hyggeture sammen, samt deltager i spejderarbejdet i Fugl Phønix på forskellig vis.

Peter var gennem en periode vicespejderchef i korpset og satte sit klare præg på korpsets udvikling i dets spæde start i 1980'erne. Korpset havde dengang flere folk der havde klare holdninger til hvad spejder var, så der var ikke altid enighed om mål og retning. Sådan må det uundgåeligt være, når mange ildsjæle mødes og skal skabe noget sammen. Det er måske netop disse første ildsjæles energi og klare holdninger, der gør at De Gule Spejdere stadig består i bedste velgående her 25 år efter opstarten. Mens alle andre korps er gået ned i medlemsantal, fastholder og udvider De Gule Spejdere sit medlemstal. De stædige og engagerede ophavsmænd til korpset må, alt andet lige, have fundet frem til noget med en kvalitet der holder i længden.

Nete stod jo for ulvene og som alle ved, står der jo en kvinde bag enhver mand. Uden Netes utrættelige spejderarbejde og støtte til Peters mange mere eller mindre ”skøre” ideer, havde Fugl Phønix aldrig blevet det, som det er blevet til.



Efter at de begge droslede ned på spejderarbejdet, startede Peter og Nete bl.a. et firma op, som nåede at blive rigtigt stort. Initiativet og gåpåmodet var utrætteligt.

Peter holdt kontakten med troppen og korpset på forskellig vis til hans død. Peter og Nete indstiftede bl.a. Fugl Phønix's sølvbælte til en spejder der havde udmærket sig specielt det forgangne år og skrev også flere gange korpsets Sct. Georgs budskab. Som Peter altid sagde: *Vi ses på klippen med skjorten under armen.*

### **Preben Bjeragger**

Preben var også med i 1980'erne, men efter en pause på en 10 år, er det nu Preben der har været den stabile primusmotor og tropsfører siden slutningen af 1990'erne. Troppen har i perioden udviklet sig til en meget stabil trop, og det skyldes ikke mindst Prebens utrættelige arbejde med troppen og spejdergrunden. Vand, el og et godt spejderhus har krævet i



massevis af timer og energi. På hans rolige facon og med et glimt i øjet der signalerer, at det skal vi nok få løst på en eller anden måde, er det hele blevet bygget op til en rigtig spejdergrund med mange udsmykkede spejderlokaler, værksted, bålsteder, raftestativ osv. Preben er fantastisk til at netværke og kender mange mennesker der har hjulpet til at det hele er lykkedes. Herudover har Preben både stået for ulvene, stifinderne og spejderne samt alverdens lejre gennem tiderne og sågar også været vicespejderchef i korpset. Som om det ikke kunne være nok, er han også været særdeles aktiv i Sgt. Georgsgilderne og været meget engageret i deres spejderløb – Mohrondøløbet – gennem flere år. Aktiv udøvende spejder er han også og har både deltaget aktivt i roverturneringen og sprunget over elve i Lapland. Helt fortjent at han også har fået Sorø By's lederpris for sit arbejde med Fugl Phønix.

### **Fortid til fremtiden**

25 år er gået siden troppens spæde start i skurvognene lyst op af petromaxlamper på grunden med højt græs og langt til naboerne, og de mange lejre i St. Bøgeskov med drikkevand fra kilden. Der



har i den periode naturligvis også været en udvikling i den måde Fugl Phønix trop er blevet drevet på. Det er stadig naturen der trækker med de mere primitive lejre og turneringer, sammen med et godt sammenhold, men der er sket en udvikling mod mere struktur og miljøbevidstheden i hele samfundet har også ramt De Gule Spejdere. Hvor man i 1980'erne lod en hel korpslejr forrette deres nødtørft på et gravet latrin, er toiletvogne nu standard på større lejre, hvor der ikke er et toilet. Dette gælder også en udvikling mod mere styring fra ledelsens side. Hvor man for 20 år siden lod spejderne være for sig selv i St. Bøgeskov på en hel sommerlejr eller vinterhike, er der i dag ledere med på alle lejre. Sådant har samfundet også udviklet sig – der bliver ”fejtet” mere foran børnene. Der skulle jo nødtø ske dem noget i denne farlige verden... Lad os håbe USA's forbud mod at spejdere der klatre højere op en 1 meter i et træ eller Englands forbud mod spejders brug af dolke aldrig rammer Fugl Phønix eller De Gule Spejdere. På turneringer kan man også se en udvikling, om end jeg ikke

tror der er den store forskel på de spejdertekniske færdigheder fra 25 år siden og i dag. Man har nok i dag en stor viden om mange ting via internet og fra den verden vi lever i i dag, men det at lave frikadeller over bål er jo det samme dengang og nu. Dette rammer måske netop hovedet på sømmet, hvorfor spejder stadig på mange måder er som Baden Powell formulerede det for 100 år siden. Færdighederne i at leve med og i naturen og udfordringerne med at få en patrulje til at fungere er stort set de samme – på trods af flotte rygsække, goretex regntøj og internettet.

Hyttens udvikling er et tydelig tegn på den udvikling der har været i troppen. Der er nyslået græs, gode store lokaler med el, lys og varme fra radiatorer, et stort køkken og mange patruljelokaler for alle grenene. Selvom 25 år på mange måder ikke er lang tid, vil 1980'ernes primitive forhold ikke være attraktivt for nutidens unge spejdere. Der er nu fantastiske rammer at udfolde sig på, og det er nok en af grundene til den positive udvikling der har været i Fugl Phønix sammenholdt med de andre korps i Sorø. Der er en fællesskabsånd om bygningen og udviklingen af hytterne der gennemsyrrer hele troppen. Der er da også en rimelig god mængde ledere, og det må bl.a. tilskrives Prebens gode evner til at få ledere til at føle sig godt tilpas i troppen.





## Billeder fra Fugl Phønix historie

1985 Avisartikler de første år  
1985 Indvielsen  
1987 Korpslejr S. Bøgeskov  
1989 Sommerlejr Simlongsdalen Sverige  
1992 Faneindvielse  
2005 Sommerlejr Lapland, Sverige  
2005 Vinterhike  
2006 Hytten  
2006 Hytteweekend  
2007 Vinterhike  
2008 Bardatræf Parnasgrunden  
2008 LPT Fugl Phønix trop  
2009 Kongskilde marked  
2009 Korpslejr Rold Skov  
2009 Stifinderturning  
2009 Ulveturning  
2009 Vinterhike, Småland  
2010 Barda  
2010 Bjergløb  
2010 Sommerlejr, Småland  
2010 Stifinderturning  
2010 Vinterhike, Brofelde  
2010 Hytteweekend  
Bonus  
Gaver



# 1985 Indvielsen



# 1987 Korpslejr St. Bøgeskov



## Are you in love?

Tropeførerne Peter Fibiger (l.v.) og Cliff Baker prøver at få styr på den lidt forvirrede situation, der altid vil opstå, når en masse nye mennesker møder hinanden. Mellem de to står der en amerikansk spejder sine kæresterbrev, som er blevet sendt til ham fra U.S.A. inden han landede i Danmark.

## Amerikanske spejdere modtaget på Sorø Station



Her er det meste af modtagelseskomiteen og de amerikanske gæster fra Virginia samlet på Sorø Station.

Men i løbet af de to uger, de 11 amerikanere er her, bliver der også tid til meget andet. Vokningsture og diskussioner i Roulade, Gyldestenløse, København, Strandhøj etc.

Og lørdag er der stor fest på Kildepladsen i Store Bøgeskov, hvor alle er velkomne til at smage grillretter og grille sig selv. Det er en stor, blændende lejrball.

Et du forebød, var tropefører Peter Fibigers indledende spørgsmål til de amerikanske spejdere, da de for første gang havde mødt - nærmere betegnet Sorø Station, tirsdag kl. 17.30.

Bemærkningen var måske på en af gæsterne, der straks ved ankomsten fik overblikket rindende fra postkassen fra "Godt eget land".

Senere, da de fortællende

spejdere havde hørt på deres nye, modlejlige familie, greng og spørgsmålet om hvor kom verdensfjernt. "Yes, I am."

Det hele er at led i den Sorø-afdelingen holder sig for gode spejdere, som ved Gysingvej 50 i Store Bøgeskov i denne uge.

I næste uge er der gået i Akademiets for den officielle modtagelse på rådhuset. Her vil borgmester Ib Tønnesen sige velkommen.



Fra venstre er det den amerikanske tropefører Cliff Baker og den danske ditto, Peter Fibiger, der får sig en snak med kassereren hos de gamle spejdere i Sorø, Ib Christens. (Foto: Jytte Jørgensen).

Sjælland Tidende  
 Onsdag den 22. juli 1987



# 1992 Faneindvielsen



# Lapland 2005



## 2005 Vinterheike



# 2006 Hytteweekend



**2007 Vinterheike**



2008 Barða på Parnasgrunden



# 2009 Kongskilde marked



# 2009 Korpslejr





## 2009 Stifinderturning



## 2009 Ulveturning



Fugl Phoenix 2009



Fugl Phoenix 2009

## 2009 Vinterheike Småland



**2010 Barda**



# 2010 Bjergløb



Fugl Phønix 2010



Fugl Phønix 2010

# 2010 Sommerlejr Småland



# 2010 Stifinderturninging



Fugl Phoenix 2010



Fugl Phoenix 2010

## 2010 Vinterheike Brorfelde



Fugl Phønix 2010





2010 Hytteweekend



**Bonus**



# Gaver

